

גם אני - באה לפניו

הרבנית ד"ר שולמית בן שטיינר ראש מדרשת נועם-אביב

בימי הפורים הללו, התשפ"ד, בעיצומה של מלחמה, אני צועדת לי עוד מאז תחילת אדר הראשון כמעט יד ביד עם אסתר המלכה.

נסו לעשות לעצמכם תרגיל קטן ולעבור מהזווית שלה את סיפור המגילה, להרגיש שגם אתן נלקחות בעל כורחן למציאות הזויה שלא דמיינתן וללא פיללתן ועומדות באחד משיאי הסיפור לפני המלך - המלך אחשוורוש אך ברור לכן מתוקף ההשגחה האלוקית שמלווה אתן שאתן בעצם ניצבות בפני מלכו של עולם.

ברגע השיא הזה אתן מדברות אל המלך שלפניכן – אך בו בעת נושאות תפילה.

אחד השירים המופלאים שיצאו בשנים האחרונות שם בפיה של אסתר המלכה ברגעים הללו את תפילותינו שלנו. מתוך הקושי. מתוך המועקה. מתוך הזעקה:

באתי לפניך אך ריקות ידי

באתי לפניך עם כל חסרונותיי

באתי לפניך למרות כל פחדיי

וכאשר אבדתי אבדתי

באתי לפניך אך כושלות רגליי

באתי לפניך עם כל עוונותיי

באתי לפניך למרות חולשותיי

וכאשר אבדתי אבדתי

והמלך עונה וכך ממשיך השיר:

תגידי מה שאלתך

תגידי מה בקשתך

תגידי מה שאלתך

ויינתן לך

ואסתר מבקשת:

שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיניך מלכי

הושט לי נא שרביטך המתק את כל גבורותיך

כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי

ואיככה אוכל וראיתי

## באובדן מולדתי

מן המיצר קראתי-ה ענני במרחב י-ה

(ביני לנדאו)

פורים של השנה שונה מכל פורים אחר שהכרנו.

פורים של הרבה כאב, דמעות, דאגה שהופכת את הלב לחטופים, משפחות אבלות, מעגלים עצומים של שכול.

אבל פורים של השנה זו גם הזדמנות. הזדמנות לגלות עומקים חדשים בתוכי פורים.

פורים הוא חג במסכה. תמיד נדמה שאנחנו מתחפשים בפורים, אך מי שבאמת מתחפש זה החג עצמו. מתחפש בתוך הררי ממתקים של משלוחי מנות; שטויות של "הכתרות"; תחפושות ומסיכות אך בעיקר מתחפש כחג שהוא "חג גדול לילדים" בעוד שאפילו המבוגרים לא לגמרי מבינים מה צפון בו.

פורים של השנה הוא הזדמנות להזכיר לעצמנו ולו לרגע שהסוף הטוב של מגילת אסתר בכלל לא היה מובן מאליו, ולפי גודל הגזירה פורים היה יכול להפוך להיות חלילה ליום השואה; פורים הוא זמן להזכיר לעצמנו כי בזכות מסירות נפש אמיתית ותודעת שליחות שאין דומה לה אישה אחת ואיש אחד הצילו עם שלם; פורים הוא חג להזכיר לעצמנו שרק יחד ננצח כי הגזירה חלה על "עם מפוזר ומפורד" והישועה התחילה במשימה אותה הטילה אסתר על מרדכי "לך כנוס את כל היהודים"; ופורים הוא גם חג של תפילה וזעקה ושל הבטחה אלוקית המופיעה בדברי חז"ל: "כל הפושט ידו ליטול נותנים לו" ומשימתנו היא רק לבקש והקב"ה – המלך – ישפיע.

"להודיע שכל קוויך לא יבושו ולא ייכלמו לנצח כל החוסים בך".

בשורות טובות לכל בית ישראל!

פורים שמח!